

## Gudstjenester og mødeoversigt:

Søndag	20. marts	kl. 10.00	Gudstjeneste og årsmøde
Søndag	20. marts	kl. 15.00	fælles koncert i Højerup kirke
Torsdag	14. april	kl. 10.00	Skærtorsdagsgudstjeneste NB! Andet tidspunkt end normalt
Søndag	17. april	kl. 10.00	Påskesøndag. Aksels afskeds- Gudstjeneste med efterfølgende Kaffe m.v. Her præsenterer Aksel Sin bog "Kundskabstræet"

Der vil herefter blive udsendt ny gudstjenesteliste

Lørdag 25. juni kl.9.30 valgmenighedernes årsmøde

### Møder

Søndag 20. marts fællesmøde. Koncert i Højerup kirke kl. 15.00 med Michala Petri og Lars Hannibal. Se nærmere i dagspressen.

25.juni årsmøde i foreningen af fri- og valgmenigheder i Ubberup. Se mødeprogrammet i våbenhuset eller <https://friegrundtvigske.dk>

### Kirkelige handlinger

*Bisættelse* Ester Kristensen bisat den 8. februar 2022

*Dåb* Johanne Haugen Karlshøj døbt den 28. november 2021

### Adresser:

Stevns Valgmenighed	Vandrigsvej 22	4660 Store Heddinge
Valgmenighedens hjemmeside:		stevns-valgmenighed.dk
Præst	Aksel Bording	23822208 evt. 23986412
	ak.bording@gmail.com	
Graver	Judith Andreasen	56508208
Formand	Hans Dalgaard	29896684
Næstformand	Susanne Villefrance Olsen	20318072
Kirkeværge	Marie Louise Christiansen	51549720
	stevnsvalgmenighed@hotmail.com	
Kasserer	Peter B. Olsen	22500142
	stevnsvalgmenighedkasserer@hotmail.com	



### Til menigheden.

Årsmødet i marts er nært forstående. Bestyrelsen har arbejdet intenst i det forløbne år på at forberede punkterne til årsmødets dagsorden her i 2022.

Ved sidste årsmøde i september 2021, blev valgmenighedens fremtid debatteret, der blev spurgt ind til, om bestyrelsen havde forskellige planforslag. Det havde vi ikke ved dette møde, idet vi ved det såkaldte ungemøde, havde til hensigt at fornemme stemningen omkring valgmenighedens fremtidige eksistens.

Bestyrelsen har derfor udarbejdet forskellige scenarier for en fremtid, som sammen med indkaldelsen til årsmødet nu, vil blive fremsendt. Vi mener, med denne procedure, at menigheden har mulighed for, at vi sammen kan belyse de beslutninger vi står overfor.

Som det er alle bekendt, ønsker Aksel at fratræde pr. 1. maj 2022. Dette gør, at vi skal sikre valgmenigheden en præst, der kan varetage de kirkelige handlinger, der vil forekomme i perioden, frem til vi i menigheden har besluttet os for, hvilken fremtid Stevns valgmenighed vælger.

Kirkegårdens pasning og vedligehold har også været et emne der har optaget bestyrelsen. Den forpligtigelse der ligger gennem alle vores legatgravsteder, skal vi være forberedte på at påtage os. Vi har derfor søgt at få et overblik over, hvilken økonomi vi skal stille til rådighed, for at opfylde den fredningstid gravene kræver. Der ligger en oversigt som vil blive fremlagt på årsmødet. Fredningstiden på vores kirkegård er for kistebegravelser 30 år og urnebegravelser 15 år. Bestyrelsen overvejer et forslag, hvor fredningstider ændres til 20 år for kistebegravelser, og 10 år for urner.

Bestyrelsen håber på et stort fremmøde til årsmødet søndag d. 20. marts 2022. Vi starter ved gudstjeneste i kirken kl. 10, går derefter i salen og fortsætter årsmødet. Som ved september mødet i 2021 er valgmenigheden vært ved en frokost, vi beder derfor om tilmelding via kasserer eller formand.

PBV.

Hans Dalgaard

## Tak

Det er nu sidste gang, jeg skriver og udgiver kirkebladet for Stevns Valgmenighed, idet jeg, som meddelt, går på fuldtidspension 1. maj.

Så har jeg været ansat i valgmenigheden i henved 15 år, først som hjælpepræst og de sidste godt 9 år som enepreæst.

Det har været nogle gode år for både Anita og jeg, og det vil vi gerne sige jer TAK for. Dels for de mange gode timer i menighedsfællesskabet, og dels for de mange, mange gode timer jeg har haft foran min computer, hvor jeg har haft menigheden i mine tanker, når jeg skrev prædikener.

Da jeg begyndte at skrive prædikener, besluttede jeg mig for at sætte mig grundigt ind i de bibelske tekster, for at finde min kristne melodi. Efter nogen tid, begyndte jeg også for mig selv at nedskrive mine tanker og tolkninger, og jeg begyndte at sætte mig grundigt ind i den moderne bibelforskning og i religionshistorien. Det var en stor og spændende opgave, som gav en forståelse og indsigt, som jeg har brugt i mine prædikener.

Mine studier og skriverier tog efterhånden form og blev til en bog, som nu udkommer den 18. marts og hedder "Kundskabstræet."

Bogen er en bibelsk fortælling fra Skabelsesberetningen til pinsesøndag, hvor menneskene modtog Helligånden, hvorved mennesket i troens og kærlighedens tjeneste kan tale Guds ord. Bogen er udtryk for min tolkning af Biblen, mit kristendomssyn og mit Guds billede.

Jeg fik tidligt et problem med at forstå betydningen af Jesus korsfæstelse. Den almindelige forklaring gav ingen mening for mig. Det er den udlægning, at Jesus gennem sin korsfæstelse sonede den vrede eller krænkede Gud med menneskene, ved at Jesus gennem sin korsdød tog menneskets skyld på sig. Den skyld, eller den synd, som mennesket har begået ved

sin ulydighed mod Gud, magter mennesket ikke at betale tilbage. Så måtte den skyldfri Jesus gå i stedet for os og tage vor skyld, hvorved vi blev rensede.

Det giver ingen mening for mig. Hvorfor skulle Gud i skikkelse af Jesus ofre sig, som et sonoffer til sig selv? Hvordan skulle det kunne rense mig? Jeg var dog stadig den samme synder.

Jeg blev afklaret gennem mine studier og egne menneskelige erfaringer. Gud har skabt os, som de syndere vi er. Det er ikke vores skyld, at vi bærer synden i os. Grundlæggende er det Gud, der bærer ansvaret for vores synd. Den skyld påtager Gud sig gennem Jesus ord og korsfæstelse.

Det er det, der er kernen i evangeliet. Gud elsker os, derfor påtager han sig det, vi tror er vores skyld. Når Gud således tager den syndebyrde, vi føler er vores fra os, føles det som en befriende tilgivelse. Dagen bliver igen fuld af sol og glæde.

Gud har ikke skabt os fuldkomne, men han har skabt os med muligheden for at blive fuldkommen. Derfor bærer vi billedet af Paradiset i os, som det mål vi skal arbejde os frem til og dermed blive fuldendt, blive forædlet, som vand til vin, som det fortælles om i "Brylluppet i Kana."

I min bog tolker jeg Biblen som en fortælling om en åndelig rejse, der søger mod den fuldkommenhed, der findes i kærligheden. Rejsen udgår fra Kundskabstræet om godt og ondt. Den begynder i det øjeblik, du bliver dig bevidst, at det onde findes i verden og også lever i dig samtidig med, at du vælger det gode som din rejsekammerat på din livsvej.

Således har Gud sendt os ud på en meningsfuld livsvandring, som først slutter når vi når Gudshaven. Hver gang vi på denne rejse erkender det onde i os (synden), skal vi bede om Guds hjælp og tilgivelse, så vil han oplyse vejen videre frem mod målet.

Bogen udkommer den 18. marts, som frugten af mit liv og arbejde i Stevns Valgmenighed.

Det er jeg taknemmelig for.

Hilsen

Anita og Aksel