

Gudstjenester og mødeoversigt:

Mandag	15. marts	kl.19.00	Gudstjeneste
Torsdag	1. april	kl.19.00	Skærtorsdags gudstjeneste
Søndag	4. april	kl.10.00	Påskesøndag
Søndag	25.april	kl.10.00	Gudstjeneste
Søndag	25. april	Efter gudstjenesten er der ”arbejdslørdag.” Der vil være håndmadder til deltagerne.	
Søndag	23. maj	kl.10.00	Pinsegudstjeneste

Årsmøde i Stevns valgmenighed. Der vil komme indbydelse med dagsorden og regnskab, når vi kender en dato, hvor vi kan samles.

Torsdag	24. juni	kl.19.00	Gudstjeneste og sommersang i Rødvig
Søndag	22. aug.	kl.10.00	Gudstjeneste
Søndag	12. sept.	kl.10.00	Høstgudstjeneste.

Efter høstgudstjenesten afholdes et møde, hvor de unge medlemmer er mere end velkommen, fordi valgmenighedens fremtid vil blive drøftet. Indbydelse følger. Valgmenigheden er vært med en lettere høstfrokost.

Lørdag-søndag 25.-26.sept. Årsmøde for Grundtvigske valgmenigheder afholdes i Sønderjylland. Nærmere herom i næste kirkeblad

Adresser:

Stevns Valgmenighed Vandringsvej 22 4660 Store Heddinge
Valgmenighedens hjemmeside: stevns-valgmenighed.dk

Præst	Aksel Bording	23822208	evt. 23986412
	ak.bording@gmail.com		
Graver	Judith Andreasen	56508208	
Formand	Hans Dalgaard	29896684	
Næstformand	Susanne Villefrance Olsen	20318072	
Kirkeværge	Marie Louise Christiansen	51549720	
	stevnsvalgmenighed@hotmail.com		
Kasserer	Peter B. Olsen	22500142	
	stevnsvalgmenighedkasserer@hotmail.com		



STEVNS VALGMENIGHED

marts 2021 – september 2021
Til himlene rækker din miskundhed Gud

Til menigheden.

Valgmenighedens virke præges som alt andet af Corona. Begrænsningen i forsamlingsfriheden var den faktor der udløste det lidt alternative årsmøde d. 1.nov 2020. Mødet, som blev afholdt i kirkerummet, viste sig at være en glimrende måde at holde afstand på. Samtalen om Valgmenighedens fremtid, der fylder meget på vores bestyrelsesmøder, var et af punkterne i beretningen. Derfor kom debatten helt naturligt til at fylde meget på mødet.

Synspunkter og meninger blev belyst sagligt, og drejede sig meget om de unge i menigheden, og deres engagement i at videreføre Stevns Valgmenighed. Et medlem fra den unge generation, Solvej Karlshøj Christiansen som deltog på årsmødet, og blev valgt til bestyrelsen på pladsen som Anne Karlshøj ved sin død efterlod, foreslog et egentligt ungemøde, hvor vi med direkte invitation opfordrer de yngre medlemmer til at deltage. En spændende ide som mødets deltagere tog godt imod.

Forhåbningen var, at et ungemøde kunne afholdes inden næste årsmøde i marts 2021, men også her sætter nedlukningen af samfundet sin begrænsning. Bestyrelsen vil på et internt møde tage stilling til, hvordan vi på en sikker måde kan afvikle det såkaldte ungemøde og senere egentlige årsmøde.

På årsmødet d. 1.nov 2020, blev det foreslået at sætte Valgmenigheden på Facebook. Beslutningen blev at oprette en Facebook-gruppe, hvor nyheder og udvalgte indslag lægges som orientering. Siden er oprettet, og administreres af Solvej Karlshøj Christiansen.

Proceduren for udsendelse af kirkeblad er sædvanligvis, at bladet udsendes sammen med regnskab og indkaldelse til årsmøde. Da ny dato ikke er lagt fast for årsmødet og gudstjenestelisten udløber samtidigt med det oprindeligt fastlagte årsmøde d. 15. mar. 2021, må regnskab og indkaldelse/dagsorden udsendes separat.

PBV.
Hans Dalgaard.

Angst og tro

I fortællingen om stormen på havet er disciplene kommet i voldsom havsnød. Disciplene er på vej hjem over søen. Det er blevet mørkt. Pludselig bryder der en storm løs, bølgerne rejser sig og kaster den lille fiskerskude med disciplene i rundt på det oprørte hav.

Disciplene gribes af angst, så ser de en spøgelsesagtig skikkelse komme gående ud til dem over vandet. De blev endnu mere bange. Det hele blev så uvirkeligt. Så råber en af dem: ”Det er jo Jesus,” og staks lægger stormen sig og alt bliver roligt.

”Mester,” udbryder Simon Peter, ”hvis det er dig, så kald mig ud til dig.” ”Kom,” siger Jesus, og så stiger Peter ud af båden og går på vandet hen mod Jesus. Han går ligesom i en drøm, men så vågner han og tænker: ”Det kan man jo ikke, det her,” og straks synker han ned i havet. ”Hjælp,” råber han og rækker hænderne op. Straks er Jesus hos ham og trækker Jesus ham op og siger: ”Hvorfor tror du ikke mere, ved du ikke, at troen kan flytte bjerge?”

Et af menneskelivets grundvilkår er angsten. Den kender enhver. Angsten for at gå under, drukne. Angsten for at forsvinde i intetheden – angsten for det værst tænkelige.

I kristen forståelse er angsten en følge af syndefaldet. Ikke at jeg mener, at syndefaldet bogstaveligt er foregået som bibelen fortæller, hvor Eva og Adam spiste af den forbudte frugt og derfor blev smidt ned på jorden, hvor angsten og døden ventede dem.

Men syndefaldet aftegner i sit mytiske billede en stor sandhed. Nemlig den, at når vi ikke tror på Gud – ikke tror på livets godhed – ikke tror på at livet vil gøre alt, for at bære os gennem vort liv. Så bliver du sårbar og

så kan det onde bedre ramme dig og så står du aldeles magtesløs overfor tilværelsen, hvor naturens kærlighed i næste øjeblik kan ændres til naturens grusomhed.

Vi skal jo også tænke på, at angsten dybest set kommer fra kærligheden. Hvis ikke vi elskede livet, naturen og menneskene omkring os, så havde vi jo intet at miste.

Troen danner et beskyttende værn omkring os.

Med andre ord: Kærligheden kom først. Angsten melder sig først, når afmagten kommer, når vi føler os forladt og alene overfor kræfternes frie spil. Troede vi stærkt nok på Livets godhed – på Gud, så vidste vi, at han ville beskytte os mod alt ondt, som vi beder om i Fadervor. Og så ville angsten ikke være.

Troen danner et beskyttende værn omkring os.

I et øjeblik troede Simon Peter. Det var et øjeblik fyldt med glæde og tro. Det var et øjeblik i Gudshaven, men blot så kort, altfor kort. Så vente hverdagen tilbage med alle dens problemer og bekymringer. Små som store.

Bekymringer har Fanden skabt. Og mod Fanden hjælper kun troen, troen på, at Gud er der og trækker os op, når vi synker ned.

Troen på, at når problemerne opstår, kan vi bede Gud om en hjælpende hånd. Ikke at han løser problemet for os, så ville vi ikke lære noget af hændelsen. Men Guds hjælp består i, at vi får ro i sindet, så vi kan overskue situationen og finde en vej ud. For der er altid en vej ud af angsten. Det er den vej Troen kan vise dig, så du kan komme ud i friheden.

Venlig hilsen
Anita og Aksel

Kirkelige handlinger

Bisættelse

Anne Karlshøj blev bisat den 2. oktober. 2020