

Gudstjenester og mødeoversigt:

Søndag	20. sept.	kl. 10.00	Høstgudstjeneste – men efterfølgende høstfrokost er aflyst
Søndag	18. okt.	kl. 10.00	Gudstjeneste
Søndag	1. nov.	kl. 10.00	Alle Helgens gudstjeneste efterfulgt af årsmøde (se formandens artikel)
Søndag	29. nov.	kl. 10.00	1. søndag i advent
Søndag	13. dec.	kl. 10.00	Gudstjeneste
Torsdag	24. dec.	kl. 14.00	Julegudstjeneste *
Torsdag	24. dec.	kl. 15.00	Julegudstjeneste *
Søndag	10. jan.	kl. 10.00	Gudstjeneste
Søndag	31. jan.	kl. 10.00	Gudstjeneste
Søndag	21. febr.	kl. 10.00	Gudstjeneste og kirkekaffe i Rødvig
Mandag	15. marts	kl. 19.00	Gudstjeneste med årsmøde

*) **Bemærk** to gudstjenester juleaften, fordi vi kun må være max. 40 personer i kirken ad gangen. Vi håber på en ligelig fordeling.

Adresser:

Stevns Valgmenighed Vandringsvej 22 4660 Store Heddinge
Valgmenighedens hjemmeside: stevns-valgmenighed.dk

Præst	Aksel Bording	23822208 evt.	23986412
	ak.bording@gmail.com		
Graver	Judith Andreasen		56508208
Formand	Hans Dalgaard		29896684
Næstformand	Susanne Villefrance Olsen		56508072.
Kirkeværge	Marie Louise Christiansen		51549720
	stevnsvalgmenighed@hotmail.com		
Kasserer	Peter B. Olsen		22500142
	stevnsvalgmenighedkasserer@hotmail.com		



Til menigheden.

I dette kirkeblad er ny gudstjeneste liste indlagt. Vi håber på et mere normalt halvår fremover, hvor planlagte aktiviteter kan afvikles. Corona virus har betydet en omvæltning for os alle, en situation ingen har oplevet før. Denne nedlukning af verden, og vores samfund, har sat en masse ting i relief, vi føler os så små i det, der sker. For vores menighed har det som alle andre, betydet en stille tid. Vores præst Aksel Bording er nu kommet så langt efter sin raskmelding, at han genoptager sin gerning, dog er det gået udover synet på et øje for ham, det er selvfølgelig et handicap som skal respekteres. Bestyrelsen havde lørdag d. 5 sept. møde, her blev omtalte gudstjenesteliste fremlagt og vedtaget. Aksel har søgt at lægge en kalender, han finder, han vil kunne håndtere. Det var da også Aksel der forestod den nylig afholdte konfirmation, hvilket forløb på en sikker og god måde, som beskrevet i orienterings mail inden konfirmationen.

Årsmødet i 2020 er af samme grund ikke afholdt i marts som vanligt. Bestyrelsen besluttede i lørdags at afholde årsmøde søndag den 1. nov. 2020. Det tænkes afholdt som et dagmøde, således at vi starter med gudstjeneste kl. 10. Fortsætter derefter i salen med årsmøde i reduceret form. Forstået således, at mødet tidsmæssigt først og fremmest skal opfylde vedtægternes krav om beretning / orientering osv. Vi byder på et lille traktement i forbindelse med mødet. Det er en lille afløser for høstfrokosten som måtte aflyses.

Bemærk i øvrigt at høstgudstjenesten d. 20 sept. afholdes kl. 10, men uden den traditionelle frokost.

Der vil blive udsendt indkaldelse til årsmøde med dagsorden/ regnskab i overensstemmelse med vedtægterne.

Vel mødt
PBV. Hans Dalgaard

Guds ord

Guds ord er de ord, vi samles om ved Gudstjenesten. Men Gudsordet var der længe før kirken blev til og før mennesket og alt andet blev skabt.

Gudsordet er nemlig den livsenergi, der har skabt Verden. Gudsordet er derfor også Skaberordet og i den bibelske skabelsesberetning beskrives det som et åndepust, der blæste hen over Verdensdybet, da alt var tomhed og øde. Første gang Gudsordet lød var det med ordene: ”Bliv Lys.” Og der blev lys. Dermed gik skabelsen i gang.

Lys forbinder vi med varme og tryghed og lys oplyser mennesket. Derfor er Gudsordet også et kærligheds- og sandhedsord. Således ser Bibelen skabelse som både lys og kærlighed. Det er kristendommens grundlæggende udgangspunkt: Gud har skabt Verden i kærlighed og glæde, derfor er Verden som udgangspunkt skabt god, og derfor trives naturen og mennesket bedst i kærlighed. Den kærlighed, som har givet menneskets sin dybtliggende vision om Paradiset. Paradiset er billedet på det sted, hvor kærligheden er enerådende, hvor det onde er ikke-eksisterende. Det sted menneskeheden længes efter.

Det er denne vision, denne livsenergi, denne tro på livet og længsel efter kærligheden, der flere gange i menneskeheden historie har rejst Verden på ny, efter at ondskaben har langt verden i ruiner.

Sådan har vi set, at mennesket gentagne gange er kommet ud af de mange kriser, det selv har skabt. Langsomt bliver vi klogere.

Mennesket kan tale Guds ord og det er det bedste, vi har i os. Det giver stor lykke og glæde og tjener til opbygningen af menneskeheden.

Vi taler guds ord, når vi tager hånd om hinanden. Når vi med vore menneskeord siger noget, der gør andre mennesker godt, så de rejser sig, retter ryggen, og oplever hvor dejlig verden kan være.

Det var Jesus, der for alvor lærte os, hvad Guds ord kan udrette på jorden. Han var selv den første, som talte det ud af et fuldkommen rent og sandt hjerte. Jesus er Guds ord i menneskeskikkelse. Han kunne kun tale Guds ord, ikke andre slags ord. Det er forskellen på os og Jesus, og det er det, der gør ham til Guds søn.

Vi andre mennesker kan også tale onde ord. Det onde kommer ikke fra Gud, det kommer ene fra mennesket. Ondskabens ord tales, når mennesker nedbryder hinanden for egen vindings skyld. Når vi (mis)bruger andre for at fremme egen egoistiske sag.

Den bibelske myte om syndefaldet fortæller, at Det Onde opstår, når mennesket (Adam g Eva) gør oprør mod Gud – mod Guds ord – og selv vil være Gud. Bibelens billede af menneskets ulydighed er slangens fristelse, der får menneskebørnene til at spiste af Kundskabstræets forbudte frugt, den frugt som alene er Guds.

Det var ondskabens ord, der, i had og misundelse, korsfæstede det menneske, som kun kunne tale kærlighedens ord.

Påskens fortælling er fortællingen om, at Gudsordet med Jesus opstod fra de døde. *At ondskaben ikke kan slå godheden ihjel*. Godheden vil altid opstå igen som Guds ord og skabe en ny verden. Forny troen på livet.

Det er dette, bevidstheden om at Gudsordet kan overvinde døden, Jesus' disciple, som de allerførste almindelige mennesker forstår. Det hører vi om i Pinsens fortælling, hvor Disciplene fra tempelbjerget i Jerusalem forkynder Gudsordets (Jesus') opstandelse. Det sker ved, at Gudsordet, i billedet af ildtunger, sætter sig på disciplenes tunger, hvorved de fyldes af åndskraft og frimodighed, så de nu selv kan tale Gudsordet.

Pinsens fortælling er fortællingen om, at mennesket bliver bevidst om, at det gennem sin tro på kærlighedens og livets Gud, selv kan tale Guds ord. Det ord som opbygger et samfund, hvor vi tager os af hinanden. Verdens sociale ret- og velfærd afhænger af Gudsordets udbredelse.

Med venlig hilsen Anita og Aksel

Kirkelige handlinger

Konfirmation den 23. august

Marna Karlshøj-Andersen
Kasper Beck Nielsen