

Gudstjenester og mødeoversigt:

Søndag	22. sept.	kl. 10.00	Høstgudstjeneste, medbring mad
Søndag	6. okt.	kl.10.00	Efterårsmøde i Vallekilde (se møder)
Mandag	21.okt	kl. 19.00	Gudstjeneste, kaffe m.v. i Rødvig
Søndag	3. nov.	kl. 10.00	Allehelgens dag
Søndag	17. nov.	kl. 10.00	Gudstjeneste
Tirsdag	19. nov.	kl. 19.30	Fællesmøde i Store Heddinge (se møder)
Søndag	1. dec.	kl. 10.00	Første søndag i advent
Mandag	16. dec.	kl. 19.00	Fælles med Stevnskorset
Tirsdag	24. dec.	kl. 15.00	Julegudstjeneste
Onsdag	25. dec.	kl. 10.00	Første juledag
Søndag	5. jan.	kl. 10.00	Gudstjeneste
Onsdag	22. jan.	kl.19.00	Gudstjeneste med Fællesmøde hos os (se møder)
Søndag	2. feb.	kl. 10.00	Gudstjeneste
Mandag	24. feb.	kl. 19.00	Gudstjeneste, kaffe m.v. i Rødvig
Søndag	8. marts	kl. 10.00	Gudstjeneste
Mandag	23. marts	kl. 19.00	Gudstjeneste og Årsmøde

Adresser:

Stevns Valgmenighed Vandringsvej 22 4660 store Heddinge
Valgmenighedens hjemmeside: stevns-valgmenighed.dk

Præst	Aksel Bording	23822208	Evt. 23986412 ak.bording@gmail.com
Graver	Judith Andreasen		56508208
Formand	Hans Dalgaard		29896684
Næstformand	Susanne Villefrance Olsen		56508072.
Kirkeværge	Marie Louise Christiansen		51549720 stevnsvalgmenighed@hotmail.com
Kasserer	Peter B. Olsen		22500142 stevnsvalgmenighedskasserer@hotmail.com



Til menigheden.

Høsten 2019 er i hus. Høstgudstjenesten er planlagt til d. 22 sept. En hyggelig dag hvor vi igen spiser sammen i menighedssalen efter gudstjenesten. Det at spise sammen er en vigtig del af fællesskabet, vi synger årstidens sange, samt adskillige andre, idet forslagene plejer at være mange denne dag. Denne frokost sammen med gudstjenesten, varer som regel til kl. 13 – 13.30.

I foråret havde vi fælles arbejdsdag, hvor praktiske opgaver løses sammen. I år var det lørdag d. 22. juni. Der var et fint fremmøde, god stemning, hvor vi i løbet af formiddagen hyggede os sammen under arbejdet. Tak til dem, som mødte op, og deltog i denne tradition som det efterhånden er blevet.

Flere gange har vi omtalt de vedligeholdelsesopgaver som kirken trænger til. Soklen som havde sætningsskader, er nu udbedret. Den er understøbt, og muren er repareret. Et problem mindre nu.

Tårnets træskaller er stadig en trussel mod fugtskader. Som tidligere omtalt er det en uoverstigelig omkostning at udbedre til nyt tag for vores kirkekasse alene. Vi forsøger i bestyrelsen at tænke utraditionelt. Nogle tanker og forslag kræver at menigheden inddrages. Årsmødet vil være et forum hvor sådanne forslag kan debatteres.

I januar 2020 er vores menighed vært ved et fællesmøde med de omkringliggende sogne. Det er blevet en fin tradition, hvor vi kan invitere kompetente folk til at indtage talerstolen. Se gudstjenesteliste og årets møder i nærværende blad.

Velkommen til et nyt halvår i Stevns Valgmenighed. Årsmødet 2020 er d. 23. marts.

PBV. Hans Dalgaard

Møder

Søndag 6. oktober. Efterårsmøde i de Sjællandske valgmenigheder afholdes i Vallekilde og begynder kl. 10.00 i korskirken. Men der er mulighed for morgenkaffe i valgmenighedens hus, "Den gamle Friskole", Vallekildevej 127 mellem kl. 9-10.

Kl. 11.30 skal vi høre Jørgen Stolz, naturrådgiver og indehaver af konsulentfirmaet "Silva Danica" med titel "*det vilde køkken*"

Frokost 12.45

Kl. 14.00 skal vi høre Mickey Gjerris, teolog og bioetiker: "*Lysegrønt håb – klimatiske tanker om, hvordan man bevarer håbet i en håbløs tid*".

Kl. 15.30 eftermiddagskaffe/kage.

Tilmelding skal ske til Aksel Bording seneste 22. september.

Tirsdag den 19. november kl. 19.30 Fælles sognemøde i Store Heddinge. Charlotte Rørth: "*Vi mødte Jesus*" Se nærmere i dagspressen.

Onsdag den 22. januar kl. 19.00. Fælles sognemøde hos os. Gudstjeneste efterfulgt af foredrag ved Leif Davidsen: "*Religionens renæssance i Rusland.*"

Menneskets vej

Den jødiske filosof, Martin Buber, skriver bl.a. i sin lille bog: "Menneskets vej", at mennesket rejser ud i sin ungdom, for at finde skatten ved regnbuens fod, men finder den ikke. Så rejser mennesket hjem og finder skatten under gulvet i sit hjem.

Skatten ved regnbuens fod er et billede på den ultimative ungdomsdrøm, en livsdrøm, som kommer indefra det inderste af én, og som viser sig i ungdomsårene, men som samtidig er svær at præcisere i ord, da den også indeholder den største lykke, som i ungdommens lys ligger langt borte omgivet af dis.

Skatten ved regnbuens fod er mere end en almindelig drøm om et bestemt job eller noget lignende materielt eller noget konkret, som f.eks. et lykkeligt familieliv. Undervejs kan drømmen synes at være håbløs og uopnåelig. Men den unge rejser videre og forsøger alligevel at indfri drømmen, der således bliver menneskes retningspil i livet. Men skønt mennesket udfolder alle sine evner, finder det ikke frem til regnbuens fod, og når derved ikke at finde skatten på sin rejse ud, selvom det oplever uendeligt meget undervejs.

Til sidst opgiver det nu afprøvede mennesket at nå frem til regnbuens fod og begiver sig træt og modløs hjemad. Og hvad sker der, mennesket finder skatten under gulvet.

Det lyder som en utopi, for hvordan kan den eftersøgte og eftertragtede skat ligge hjemme under gulvet, når man i det romantiske ungdomslys skimtede den langt ude i det fjerne?

Forklaringen er, at i den vedvarende leden efter skatten, blev alle evner anvendt, alle muligheder blev brugt, nogle med bedre held end andre, men det væsentlige er, at mennesket i sin søgen efter dette Eden, dette paradys, som det skimtede, udfoldede alle sine evner, og blev derigennem sig selv. At finde skatten er at blive sig selv, at lære sig selv at kende igennem noget, der er større end en selv, og derved blive det, som man blev skabt til at være.

Med venlig hilsen
Anita og Aksel

Kirkelige handlinger

Begravelse: Ingrid Karlshøj – den 6. marts 2019

Bisættelse: Johannes Nielsen – den 9. september 2019

Barnedåb:

Oskar Flyger Funch – den 11. maj 2019

Kaare Karlshøj Christiansen – den 11. maj 2019